

## Vraag het aan Morya

### Levenslessen



### Maak je gedachten los

“Je zal ondervinden dat, wanneer je bij mensen staat, dat je deze mensen kan loslaten wanneer je je hart vertrouwt. Dit moet je heel uitdrukkelijk kunnen zien. Het gaat niet over zomaar loslaten om de mens in de kou te laten staan, nee, het gaat over het feit dat je daar je hart bij betreft en dat je je hart zuivert. Want heel veel ligt in de gedachten van de mensen en in de verweving met de gedachten waardoor de ander zichzelf niet kan worden.

Wanneer je met je hart bij iemand blijft en je gedachten losmaakt, dan kan er een enorme verandering komen in het leven van die ander.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 3: God woont in je hart”  
(uit hoofdstuk 3: ‘Het koninkrijk van God’) © Mayil.com